

## **Riffeforeninger og provisoriske finanslove.**

Brevet beretter en smule om Marius, Johannes tilkommende mand, men har ikke meget at fortælle, da "der ikke har været nogen lejlighed til samtale. Marius har i denne tid travlt med en nyoprettet skytteforening." I samme forbindelse fortæller brevet, at "der nu er sluttet politisk forlig imellem Rigsdag og regering, så der i år, første gang i mange år, er kommet en regelmæssig finanslov.

Fra 1885 til 1894 gjorde en strid mellem "højre" og "det nye venstre" umuligt at få vedtaget rigets finanslov på normal demokratisk vis. Højres leder Estrup, der kom fra Skaføgård ved Mørke, regerede i disse mange år ved hjælp af foreløbige, "provisoriske" finanslove. Venstre og dets bagland svarede igen med oprettelsen af riffeforeninger ud over hele landet. Det var en slet skjult trussel om voldelige omvæltninger, der lå bag denne aktion, som regeringen da også søgte at begrænse gennem den såkaldte riffellov af 5. maj 1885. Bl.a. fik lærerne direkte forbud mod at befatte sig med disse foreninger, da det "efter skolelærernes kald som ungdommens opdragere og ledere er deres første pligt at give tonen an for lydighed mod og agtelse for den lovlige øvrighed". Det gjaldt naturligvis ikke mindre præsterne, og vi horer ikke forkert, når vi aner en let bebrejdende tone i Aagaards meddelelse. Foreningerne blev naturligvis ikke brugt til oprør og revolution, men de fik en afgørende betydning for den politisk-folkelige vækkelse i slutningen af forrige århundrede og videreførtes som et led i den folkelige opdragelse af ungdommen i de kommende årtier.